

Newsletter



International Fellowship of Flying Rotarians - section Benelux

Communicatie

Voor u ziet u het eerste nummer van de digitale nieuwsbrief van de IFFR Benelux.

Het redactieteam onder leiding van Egidie van Dingenen heeft met veel enthousiasme en energie de taak op zich genomen om deze nieuwsbrief driemaal per jaar op uw desktop, laptop of iPad te laten verschijnen. Hierin zullen korte verslagen van evenementen zowel als een stukje historie, interviews, (achtergrond)informatie en bestuursnieuws worden gepubliceerd.

Sectievoorzitters ontvangen een vertaling van de artikelen in Frans, Duits en Engels (Issa-translations).

Daarnaast zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van actuele zaken door middel van nieuwsbulletins die tussentijds zullen verschijnen als de situatie dat vereist.

Uiteraard rekenen wij op uw medewerking in de vorm van (ideeën voor) artikelen, aanvullende informatie en op- en/of aanmerkingen op gepubliceerde zaken. Foto's zijn ook altijd welkom met opgave van wie, wat en waar.

1 augustus 2012

IFFR Newsletter Benelux is an official publication of the International Fellowship of Flying Rotarians section Benelux

Succesvol weekeinde Texel



De IFFR Benelux vierde zijn jaarlijkse driedaagse bijeenkomst dit jaar op Texel. De groep telde zo'n kleine 40 personen die op vrijdag 1 juni met zes vliegtuigen uit België, Nederland, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Denemarken en verder per trein en auto naar Texel waren gekomen.

De eerste middag bezocht de groep de Texelse Bierbrouwerij, waarna een gemoedelijke maaltijd in het strandpaviljoen 19.5 werd genoten. De tweede dag stond een bezoek aan Den Burg en Oudeschild op het programma met een boottocht op de Waddenzee met een garnalenvisser. Heel veel garnalen, zeemeewen en zeehondjes en een humoristische uitleg in drie talen van de kapitein boeiden ons de twee uur durende vaart. De deelnemers konden voor het vervoer gebruik maken van (elektrische) fietsen en daar werd (vooral door de buitenlanders) gretig ge-

bruik gemaakt. 's Avonds genoten wij van een uitstekend diner met levende muziek afgewisseld met de nodige speeches van de oude en nieuwe voorzitter Benelux en de inkomende wereldvoorzitter van de IFFR, James Alexander.

De derde dag volgde het afscheid in het hotel en op het vliegveld en iedereen verliet het eiland weer via de lucht, de weg en het water. Twee crews konden niet vertrekken vanwege de slechte weersomstandigheden op het vliegveld van bestemming, maar de volgende dag konden ook zij huiswaarts. Volgend jaar is op 31 mei, 1 en 2 juni de jaarlijkse bijeenkomst van de IFFR Benelux op EBSP (Spa) en ik kijk er nu al naar uit.

Nathalie Chudiak



Twee foto's boven van Stan Jesmiatka: een deel van de vliegtuigen op EHTX en Egidie van Dingenen ontvangt de charter van Karel Waagenaar.

Hieronder zien we Den Burg, Oudeschild, Mia van Dingenen en Loes Herrebosch aan boord van de garnalenvisser (foto's Nathalie Chudiak).



COLOFON

International Fellowship of Flying Rotarians section Benelux

Bestuur

Egide van Dingenen - voorzitter
egide.van.dingenen@skynet.be
Karel Waagenaar - oud voorzitter
Karel@waagenaar.com
Stan Jesmiatka - stichtend voorzitter
jesmiatka@zeelandnet.nl
Frits Barneveld Binkhuysen - secretaris
f.h.Barneveld.binkhuysen@imatel.nl
Arie Buijtendijk - penningmeester
buijtendijk@multiweb.nl
Peter Geysen - internationale contacten
geysen@zeelandnet.nl
Hans Eenhoorn - coördinatie
jjeenhoorn@zeelandnet.nl
Nathalie Chudiak - communicatie
chudiak@hotmail.com

Loes Herrebosch - Issa Translations
loes@issa-translations.be
Ronnie Husson - fotografie
RonnieHusson@hotmail.com

Vormgeving

Studio Chudiak, Den Haag

Contact Newsletter

Egide, Nathalie en Loes.

Evenementen 2012:

augustus 10-12: Fly-In Schaffen-Diest.
augustus 11: Fly, Meet & Greet, EBDT.
augustus 17-19: IFFR scandinavion
Section, Oslo. Info: rolf@flybilder.no.
augustus 23-26: IFFR Meet Eruopean
Region, Praag. Info: neufert@maringo.de.
september 1: Fly, Meet & Greet, EBSG.
september 14-16: IFFR France, Aubenas.
Info: charley.imbart@orange.fr.
september 23: Fly, Meet & Greet EBBT.
september 28-30: IFFR Portuguese
Section Fly-In, Santa Cruz Airfield. Info:
iffir.portugal@gmail.com.
oktober 11-13: IFFR Americas Meet, Palm
Springs, CA, Info: ljwolfsen@aol.com.

Evenementen 2013:

mei 3-5: IFFR Germany/Austria, Aachen.
mei 31 - juni 2: IFFR Benelux Section,
Spa. Info: egide.van.dingenen@skynet.be.

Websites:

www.iffir.org
www.luchtvaartnieuws.nl
www.aviodrome.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, microfilm, fotokopie of op welke andere
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de redactie.

Fly, Meet & Greet EHMZ

Loesje kwam... en zag dat het goed was!

Het was op 30 juni een mooie vliegdag voor onze eerste bijeenkomst van onze Fly Meet & Greet IFFR Benelux. Niet dat het weer voor iedereen dezelfde impact had, want het is niet omdat je naar een bijeenkomst gaat van FLYING Rotarians, dat je ook met het vliegtuig moet komen.

Sommigen kwamen met de fiets, maar dan wel een elektrische; anderen kwamen dan weer met de wagen, maar wel in stijl, een mooie authentieke cabrio Rolls Royce konden we bewonderen. En de Belgen... kwamen met het vliegtuig.

Vier toestellen kwamen een voor een binnen en men kon voor het terras van het clubhuis parkeren. De IFFR vlag gaf ons de indicatie waar onze vrienden zaten. Het resultaat mocht gezien worden: we waren met dertien personen en - zoals je op de foto's kan zien - was er een ontspannen sfeer. Door de nieuwe voorzitter Egide van Dingenen werd er eerst een open bestuurs-vergadering belegd, waar het nieuwe werkjaar kort werd besproken.

Er werd wat gedronken en gegeten, maar vooral veel gebabbeld en gelachen en nieuwe contacten gelegd; kortom missie geslaagd om onze vrienden beter te leren kennen.

Sommige vrienden gingen weg en er kwamen andere gezichten bij en het geheel werd rond 15.00 uur afgesloten na eerst een bezoekje aan de souvenirwinkel van Stan.

Mijn verhaal eindigt met een mooie vlucht terug, een perfecte landing, nog een glaasje op het terras in Zwartberg waar ik weer nieuwe mensen ontmoette.

In de wagen huiswaarts was het weer stil, maar ik had een mooie dag met IFFR vrienden beleefd en kijk al uit naar de volgende! Zie hiervoor de evenementenkalender hiernaast.

Loes Herrebosch



Foto boven: De vlag wees ons de weg naar onze vrienden.

Foto midden: Yves Minnoy, Hans Dupont en Loes Herrebosch.

Foto onder: Staand Arie Buijtendijk; zittend v.l.n.r. Jean Paul Vaes, Stan Jesmiatka, Hans Eenhoorn, Ted van Dam Merrett, Peter Geysen, Bob Eeftingen en Egide van Dingenen. (Foto's ???)



Nieuwe voorzitter IFFR Benelux Egide Van Dingenen

Na stichtend voorzitter Stan Jesmiatka en Karel Waagenaar is na achttien jaar IFFR Benelux, Egide Van Dingenen aan de beurt om de club te leiden. Maar wie is Egide eigenlijk?

*Egide
gefotografeerd
door Pierre Rayen.*

Newsletter:

Verschillende leden kennen je van de IFFR bijeenkomsten, maar wij zouden je beter willen leren kennen. Mogen wij je vragen om je spontaan voor te stellen?

Egide:

Wel, ik ben een zestig plusser, getrouwd met Mia en fiere papa van onze dochter Dominique en bompa van Lisa Marie en Ann Sophie. Mijn schoonzoon is een ex-Sabena piloot die nu al meer dan tien jaar bij Alitalia vliegt als senior captain. Mijn wieg stond in het Vlaamse Brabant Aarschot, waar ik school liep aan het Sint Jozef college om daarna in Tienen aan het instituut 'Ernest Richard' te gaan studeren.

Ik kom uit een familie van zuivelhandel, waar mijn vader met zijn broers melkerijen en groothandels beheerden. Mijn broers hebben de zaken verder gezet en ik als jongste mocht even meedraaien. Toen de zaken werden verkocht, ben ik in de wereld van de

batterijen terecht gekomen. Duracell batteries waren zich komen vestigen in mijn stad en zodoende.

Twintig jaar heb ik als stichter van Batteries Business Centre en Renata Benelux in de batterijenwereld vertoefd. Deze zaak werd overgedragen aan Koen Van Dingenen, mijn neefje, die met veel succes de zaken verder zet. Nadien ben ik in het vastgoed gegaan als erkend vastgoed makelaar. Nu werk ik het meest voor Aquafin, waarvoor ik gronden koop om water-zuiveringsstations op te bouwen in opdracht van de Vlaamse Regering.

Newsletter:

Hoe heb je Rotary leren kennen?

Egide:

Door een vriend die lid was van de Ronde Tafel Leuven werd ik uitgenodigd om kennis te maken met deze service club voor jonge mannen tussen twintig en veertig jaar. Ik werd lid, maar bijna onmiddellijk daarna vroeg het nationaal bestuur mij om een Ronde Tafel club op te richten in mijn stad. Ik aanvaardde en werd stichtend voorzitter. Op mijn eenveertigste richtte ik nog de 41 Club Hageland op (een vriendenclub voor oud-Tafelaars). De overstap in 1986 naar Rotary Aarschot was erg klein. In 1990 werd ik clubvoorzitter, wat zich herhaalde in 2000 en 2010. Ik heb Mia beloofd dat er geen vierde keer zou komen. Maar toen kwam IFFR.

Newsletter:

Hoelang vlieg je al?

Egide:

Het was een droom. Ik wilde vliegen, maar lessen volgen kwam er niet van: druk, druk geen tijd, tot op een reis in Zuid Afrika. Een vriend Ronde Tafelaar nam mij mee in zijn Cessna 210 om het Krugerpark van boven te bekijken. Even de controls mo-



gen overnemen en Egide was verkocht, ik wilde en zou vliegen. Terug thuis, de goude gids open geslagen en de Antwerpse Pilot School prijkte bovenaan. Enkele uren later was ik ingeschreven, nu vijfentwintig jaar en meer dan duizend vliegreuren geleden. Na het behalen van mijn licencie kocht ik mijn eerste vliegtuig, een Piper Cherokee Six, de OO-BUC (nu PH-TIL). Na meer dan tien jaar Europa te hebben rond gevlogen, heb ik de Piper ingeruild voor mijn Cessna 182, de OO-MAM, waar ik erg gelukkig mee ben.

Newsletter:

Wat zijn je plannen als nieuwe Benelux voorzitter?

Egide:

Ik wens het voortreffelijk werk van mijn voorgangers verder te zetten met hetzelfde bestuur, want ik heb die vrienden de afgelopen jaren beter leren kennen en waarderen. Ik wil een open beleid waar vriendschap en respect primeert en een club waar alle leden zich 'thuis' voelen. Dat wil ik doen door de Fly, Meet & Greet bijeenkomsten en onze Nieuwjaars- en Internationale bijeenkomsten te promoten. Maar ook de Benelux newsletters zullen bijdrage tot een betere communicatie tussen de leden en het bestuur. Hiervoor kan ik beroep doen op de professionele hulp van Nathalie en Loes, waarvoor mijn dank. Graag wil ik er nog aan toevoegen dat in ten dienst wil staan voor ieder lid van onze IFFR.

Newsletter:

Mogen wij je danken voor dit interview en wij wensen je en jouw club alle succes toe.

woord van de voorzitter

Beste IFFR leden.

Als voorzitter wens ik het beleid van mijn voorgangers Stan en Karel verder te zetten in de geest van respect en vriendschap voor hen die het Rotary ideaal eren en de luchtvaart beoefenen zowel recreatief of professioneel. Vriendschap is de bouwsteen van onze organisatie en respect voor ieder individu is de mortel die onze vereniging bijeen houdt.

Deze doelstellingen zullen de Benelux leden uitdragen door bijeenkomsten van nationale en internationale organisaties bij te wonen.

Het promoten van de vliegveiligheid bij het beoefenen van onze hobby zal hoog in ons vaandel staan.

Onze organisatie zal opengesteld zijn voor hen die begaan zijn met het vliegen in het algemeen, piloot of niet, zolang zij hetzelfde ideaal uitdragen.

Happy landings!

Egide.G.Van Dingenen,
International Fellowship of Flying Rotarians,
Chairman Benelux Section.

Oxford - de verrassende stad



Mensen gaan naar Oxford om er kennis op te doen en te studeren. Oxford is dan ook gekend als universiteitstad.

Wij, IFFR members, gaan naar Oxford met andere doeleinden. Wij vliegen naar het mooie vliegveld om er op een mooie landingsbaan te kunnen neerstrijken. Dat was althans de bedoeling, maar helaas waren de weergoden ons niet goed gezind. Sommigen echter luisteren niet naar de notam's en kwamen aangevlogen met een stevig briesje... langs alles kanten.

Onze Kamikaas Ulrich, met niets op de grond te houden, en ook lan, maar dat is omdat die geen andere vervoermiddel heeft om zich te verplaatsen.

We waren maar met vier vliegtuigen in plaats van het tiental dat stond ingeschreven. Het weer kon ons niet tegenhouden; we kwamen allen met een ander vervoermiddel om drie dagen Oxford en omstreken te gaan bezoeken.

De eerste avond was een warm weerzien van vrienden. Er werd lekker gegeten, woordjes van dank aan iedereen die aanwezig was, voorzitter UK James Alexander bracht er een leuke sfeer in en die ambiance bleef tot in de vroege uurtjes hangen.

Zaterdag begon voor iedereen verschillend. Sommigen gingen shoppen, andere gingen de stad verkennen en weer anderen brachten de universiteit een bezoek om terug in de tijd te keren.

Met de bus reden we in de namiddag naar Blenheim Palace.

De foto boven toont praktisch de hele groep bij Blenheim Palace (foto Rodney Spokes). Onder zien we v.l.n.r. Oxford centrum, Blenheim Palace en de tuin. In het 'medaillon' Stan en Matty Jesmiatek voor de poort van Blenheim Palace (foto's Loes Herrebosch).

Het is zeker een aanrader om het geboortehuis van Winston Churchill te bezoeken. Het paleis is voor een groot deel toegankelijk en de gids gaf een uitgebreide uitleg. Gelukkig dat we die dag geen examen moesten afleggen van al de familieleden, veldslagen en anekdoten. Ook de tuinen, beter gezegd park en vijvers, zijn het bezoeken waard. Na al dat moois in de namiddag, waren we 's avonds te gast in het

Balliol College om er het gala diner te nuttigen.

Het was een genoegen om in de eetzaal van de jongens te vertoeven. Het eten werd ook door de studenten opgediend, wat een speciale toets was bij het lekkere eten.

De volgende ochtend was een boottocht op de Thames gepland met een lunch in een pub als afsluiting van dit weekeinde IFFR UK.

We hebben die paar dagen kunnen genieten van veel cultuur maar het mooiste was het genoegen om erbij te zijn en een goede herinnering rijker te zijn.

.. en hoe het met het weer was? Geen druppel regen gezien, maar die stevige bries bracht elke foto tot hilarische mislukkingen.

Loes Herrebosch

