



## International Fellowship of Flying Rotarians - section Benelux

### Woordje van de voorzitter

2017

Beste leden van de IFFR Benelux familie!

Het nieuwe jaar is alweer aardig op weg, want we zijn bijna op de helft!

U heeft van ons een special ontvangen over ons bijzonder leuke weekeinde in Oostende. Uw nieuwe voorzitter doet hiervan verslag op bladzijde 6. Verder zijn er veel plannen voor 2017 en verder. Hierover leest u in het voorwoord van uw voorzitter.

U kunt in ieder geval nog een nieuwsbrief verwachten dit jaar en misschien wel twee. Dat hangt mede af van uw bijdragen. Wij ontvangen nl. graag een artikeltje over uw (vlieg)activiteiten zoals het bezoeken van Fly Ins, IFFR bijeenkomsten e.d.

Zoals de voorzitter al aangaf, zijn er wisselingen geweest in het bestuur. De huidige samenstelling vindt u op bladzijde twee. In de volgende newsletter stellen zij zich voor.

de redactie

8 juli 2017

IFFR Newsletter Benelux is an official publication of the International Fellowship of Flying Rotarians section Benelux

Beste IFFR vrienden:

Sinds 22 januari jl. ben ik uw nieuwe president van de IFFR section Benelux en dat is even wennen. Ik was amper gewend aan de bestuursfunctie.

Voor de goede orde: alhoewel tegelijkertijd geïnaugureerd met president Trump, lijkt ik niet op hem.

Als voorzitter zal ik de lijn van de oud-voorzitters niet doorkruisen maar voorzetten. Wat goed is moet je goed laten. Toch heb ik een wens.

We zijn met ca. 40 leden, we hebben een Fly In, twee "meet and greets" en de nieuwjaarsreceptie. Mocht door het slechte weer iets uitvallen, zien we elkaar niet of hooguit een paar keer per jaar.

Ik wil graag de betrokkenheid van het bestuur met de leden vergroten. Ik wil inspraak, commentaar en meedenkende leden. Wat denkt u van een jaarlijkse AGM (Annual General Meeting)?

Allereerst dien ik te onderzoeken of hier behoefte aan is. Door middel van de enquête (zie bladzijde 2) heb ik wat vragen en hoop dat ieder lid hierop reageert.

#### Wat heeft het bestuur voor 2017 gepland en de plannen voor 2018/2019.

De Fly In op 26 t.e.m. 28 mei in Oostende is zeer goed verlopen.

Ook de "meet and greet" op 17 juni op vlieg-



veld Seppe EHSE werd door een zes leden bezocht. Er was een oldtimer show van auto's en vliegtuigen. Uiteraard hebben we samen geluncht en daarna de show bezocht.

Op 24 september is er een bestuursvergadering op vliegveld Hilversum EHHV. Gaarne input van de leden voor deze vergadering. Onze oud-secretaris Frits van Barneveld Binkhuysen is hier directeur. Op 30 september hebben wij een "meet and greet" op vliegveld Zonhoven, EBZH.

De planning is om in 2018 een Fly In te houden op vliegveld Eelde en in 2019 vieren wij ons 25 jarig bestaan van de IFFR section Benelux. Dit doen wij tegelijkertijd met onze Fly In op vliegveld Midden Zeeland.

#### Oproep:

Een paar bestuursleden willen naar de Fly In gaan van: Chester Engeland (14/16 juli), Lausanne Zwitserland (17/20 aug.), San Marino (1-4 sept.) in Italië en Aix en Provence Frankrijk (7/10 sept.).

Welke leden willen meegaan?

Heeft U iets te melden voor onze bestuursvergadering en/of de newsletter bijv. koop of verkoop van een vliegtuig, of wat dan ook, geeft het door aan de secretaris Nathalie.

Geef ook aan als je naar andere Fly In's gaat. Misschien heeft iemand anders ook interesse. Ik hoop dat de ambities die het nieuwe bestuur heeft, zich niet alleen tot het bestuur beperken.

Jullie nog vele mooie vluchten toewensend:

Groetjes van uw president.

### Inhoud

Woordje van de voorzitter	Huub van Heur	1
Colofon, agenda		2
Nieuwe leden		2
Enquête		2
Voorjaarsbijeenkomst	Nathalie Chudiak	3
Afscheid bestuursleden	Frits Barneveld Binkhuysen, Hans Eenhoorn, Peter Geysen	4
IFFR Meet Oostende	Huub van Heur	6
Presentatie Huub van Heur	Huub van Heur	8
Meet & Greet Seppe	Huub van Heur,	8

## COLOFON

### International Fellowship of Flying Rotarians section Benelux

#### Board

Huub van Heur - president  
hubvanheur@gmail.com  
Egide van Dingenen - past president  
egide.van.dingenen@skynet.be  
Nathalie Chudiak - secretary,  
president elect,  
chudiak@hotmail.com  
Arie Buijtendijk - treasurer  
buijtendijk@multiweb.nl  
Kris de Keyser - webmaster  
kris@dk.be  
Gust Witvrouwen - materialmaster  
gust@gdmbelgium.be

#### Graphic design

Nathalie Chudiak, Kalmthout

#### Contact Newsletter

Nathalie, Huub, Egide, Kris.

#### Events 2017:

**14-16/07:** UK section - Chester - UK.  
**29/7:** Fly In Keiheuvel, België.  
**10-13/08:** IFFR Scandinavian Fly-In -  
Finland.  
**11-12/8:** Fly In Schaffen-Diest.  
**17-20/08:** IFFR Meeting Lausanne  
Switzerland.  
**19-20/8:** Fly In Zoersel.  
**25-27/8:** Texel Fly-In, www.texelflyin.nl.  
**01-04/9:** Italian meeting San Marino.  
**07-9/09:** French meeting - Aix en  
Provence.  
**08-10/9:** Nationale kampioenschappen  
kunstvliegen Lelystad.  
**13-15/10:** IFFR meet Australia -  
Tasmanien.  
**20-22/10:** New Zealand - Westport

#### Websites:

www.iffro.org  
www.luchtvaartnieuws.nl  
www.aviodrome.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

# Nieuwe leden

Vrienden Rotariërs,

Mijn naam is Huib Lodewijks, geboren te Rotterdam in 1968. Na te zijn opgegroeid in Noord-Brabant, ging ik medicijnen studeren in Brussel. Aansluitend aan mijn studie begon mijn carrière als oogarts in Maasmechelen in 1998.

Niet veel later werd ik lid van de RC Lanaken-Maasland, een enthousiaste actieve en gemengde club te Lanaken.

De jongensdroom piloot te worden, als 10-jarige keek ik al naar de F-16's op Gilze-Rijen, werd recent realiteit. Besmet met het vliegvirus via enkele collega's volgde ik mijn theoretische en praktische opleiding PPL te Genk-Zwartberg en kreeg mijn "wings" op 1 januari 2016. Om het helemaal compleet te maken, ben ik ook gaan wonen op het einde van RWY 21 van Maastricht-Aachen-Airport!

Flying doctors zit er voorlopig niet in, maar misschien kan ik mijn rotaryclubleden enthousiasmeren voor het vliegen en wie weet kan ik mijn brevet gebruiken voor onze internationale projecten bij de Rotary Foundation.

Many happy landings,

*Huib*



## Enquête betrokkenheid leden IFFR sectie Benelux

Het bestuur wil de betrokkenheid met de leden vergroten. Vandaar dat wij een korte enquête hebben samengesteld. Wij zouden het ten zeerste waarderen als u deze enquête invult en uw antwoorden zoveel mogelijk toelicht. **Gaarne inzenden uiterlijk 1 september 2017.** U kunt deze pagina printen en uw antwoorden overnemen of invullen en zenden of mailen naar de secretaris N. Chudiak, Bakkersdreef 40, 2920 Kalmthout, België, chudiak@hotmail.com. Hartelijk dank voor uw medewerking!

### Vraag 1:

Heeft u hier behoefte aan? Ja nee

### Vraag 2:

Om de betrokkenheid te vergroten, stellen we voor een bijeenkomst te organiseren: Een jaarlijkse AGM (annual general meeting), waarin beleid bepaald kan worden c.q. het te voeren beleid, discussies over de toekomst, vaststellen van activiteiten/jaarprogramma, inhoud van de newsletter etc. etc. Tevens kunnen we het gevoerde beleid evalueren en ook een kort verslag over de financiën, kortom helder en transparant zijn.

Ziet u het nut van een AGM? Ja nee

### Vraag 3:

Het beleid wat nu gevoerd wordt, is het vaststellen en organiseren van activiteiten, te weten: het organiseren van een nieuwjaarsreceptie, een Fly In, twee Meet & Greet's en het uitgeven van newsletters.

Bent U tevreden met het huidige beleid en de activiteiten? Ja nee

### Vraag 4:

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? Ja nee

# Nieuwjaarslunch EHBD

**Ruim 40 leden gaven acte de présence in restaurant De Coockpit op vliegveld Budel op zondag 22 januari. Een nogal winderige dag, maar in ieder geval mooi vliegweer en dat betekende dat de leden zowel door de lucht als via de weg hun bestemming konden bereiken.**

Het restaurant bood een mooie en ruime locatie voor onze jaarlijkse aangeklede lunch en dat verhoogde de sfeer bij alle aanwezigen. Na het welkomstdrankje werd een tijdje geanimeerd met elkaar gesproken want de leden zien elkaar nu eenmaal niet iedere week.

Tijdens de lunch waren er de gebruikelijke toespraken, maar er waren ook een paar bijzondere momenten waarvan uiteraard melding moet worden gemaakt. Ten eerste de bestuurswisseling. Bestuursvoorzitter Egide van Dingenen droeg zijn voorzitterschap over aan Huub van Heur en de secretarisfunctie ging van Frits Barneveld Binkhuysen over naar Nathalie Chudiak, die overigens ook de newsletter blijft verzorgen. Hans Eenhoorn en Peter Geysen hadden al eerder te kennen gegeven hun bestuursfunctie te willen overdragen en namen dus ook officieel afscheid van het bestuur. Zij memoreren hun IFFR bestuurservaringen in een apart artikel elders is deze nieuwsbrief. Hierop werden door Egide alle aftredende, toetredende en zittende bestuursleden verrast met een kort dankwoord en een prachtige fles champagne. Drie nieuwe leden werden geïnstalleerd en voorzien van de IFFR

rotarywing. Het betreft Bart de Krock, Michiel Kasteleijn en Huib Lodewijks. Huib stelt zich elders in deze nieuwsbrief voor.

Een hoogtepunt volgde toen Kris de Keyser Egide uitnodigde naar voren te komen om de Paul Harris Fellowship in ontvangst te nemen voor zijn niet aflatende inzet en energie voor de IFFR Benelux. Een onderscheiding die Egide zichtbaar waardeerde en een kroon zette op zijn voorzitterschap. Egide blijft in het bestuur, want zijn ervaring is van onschatbare waarde voor de bestuursleden.

Natuurlijk kwam Huub als nieuwe voorzitter aan het woord (over zijn plannen kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen) en er was ook veel waardering voor de humorvolle speech van Wilfried Lemmers.

Het koude, warme en dessertbuffet werd met diverse dranken besprenkeld en in de namiddag



kwam een einde aan de bijeenkomst.

Ter afsluiting hopen we elkaar tijdens de IFFR bijeenkomsten dit jaar weer te ontmoeten in goede gezondheid en mooi weer.

*Nathalie Chudiak*

*Boven de oude en nieuwe voorzitters met hun dames. Hieronder de uitreiking van de PHF aan Egide door Kris en daaronder de feestzaal en Wilfried Lemmers tijdens zijn speech.*



# Afscheid IFFR bestuursleden

## Frits Barneveld Binkhuysen

### Terugblik op negen jaar secretariaat IFFR Benelux.

Diner op Nyenrode: "Wat heb jij een merkwaardig speldje op je revers? Het heeft iets weg van een Rotaryspeldje". Het bleek van de Flying Rotarians. Dat was mijn eerste kennismaking met Karel Waagenaar en de IFFR. Niet veel later bleek ik nog iemand te kennen van de IFFR, namelijk Stan Jesmiatka met wie ik het lidmaatschap van Sociëteit De Witte in Den Haag deelde. Aan een lidmaatschap van de illustere IFFR viel voor mij natuurlijk niet meer te ontkomen.

Stan, Karel en Egide, drie zeer eigenzinnige persoonlijkheden in de goede zin van het woord, maar zeer verschillend. Negen jaar heb ik als secretaris van de IFFR Benelux met hen mogen samenwerken.

Na de oprichting van de Benelux sectie bekleedde Stan tien jaar het voorzitterschap. Karel was zijn opvolger en vroeg mij als secretaris deel te nemen aan het bestuur. Een groot voordeel was dat Karel en ik redelijk dicht bij elkaar woonden en met name in het begin hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt om IFFR-zaken te bespreken. Beiden bleken we toevallig ook nog lid van de dezelfde golfclub te zijn en net als Stan van de al eerdergenoemde Haagsche Sociëteit. Karel had als voorzitter de doelstelling om de club een boost te geven door het organiseren van meerdere activiteiten. Dit naast de gebruikelijke Fly-Ins. De Fly-In die we samen organiseerden in 2012 op Texel zou ook een ander karakter moeten krijgen dan gebruikelijk. Sportief, wandelen, fietsen, kortom voor ook jongere leden en gasten meer aantrekkelijk. Karel was niet alleen beroepshalve een echte professional, maar was dat ook als IFFR-voorzitter. Voor Texel zijn we meerdere malen naar dat eiland afgereisd om het programma te bepalen en te testen. De laatste keer deden we dat samen met Stan en werden we vergezeld door onze dames Liora, Matty en Monique om de bedden en me-

nu's uit te proberen. Niets werd aan het toeval overgelaten. Een draaiboek tot op de minuut nauwkeurig. Het sportieve concept was een doorslaand succes. Het voelde voor mij als een groot voorrecht samen met Karel in het bestuur te hebben gezeten. Zijn overlijden ten gevolge van de complicaties van een noodzakelijke niertransplantatie was een zeer gevoelig verlies.

Stan was weliswaar geen voorzitter meer na het aantreden van Karel, maar bleef onveranderd zeer actief binnen het bestuur en de IFFR. Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef hij vele taken binnen onze club voor zijn rekening nemen. Stan was eigenlijk altijd een "natuurlijk" onderdeel van het bestuur, ongeacht de samenstelling. Zoals Karel een bijzonder mens was, zo was Stan dat zeker op zijn eigen wijze. Wie met Stan heeft mogen samenwerken zal hem nooit vergeten. Die immer guitige ogen achter de ronde brillenglazen blijven altijd op je netvlies staan. Zijn ongebreidelde energie en gedrevenheid waren de basis van de IFFR Benelux. Hij was een enthousiast ambassadeur in binnen- en buitenland. Helaas heeft hij zijn ambitie om president te worden van de IFFR worldwide door zijn ziekte en vervolgens overlijden niet kunnen verwezenlijken. Als secretaris had ik een goede maat aan Arie Buijtendijk. Arie was al penningmeester voordat ik in het bestuur kwam en is dat nog steeds, waarvoor hulde. Arie is zeldzaam stoïcijns en laat zich door niets en niemand gek maken. Gewoon betalen, anders aanneming en vervolgens royement. Ik voelde mij met Arie dikwijls een rots in de branding van het bestuur. We wisten wat we aan elkaar hadden en stuurden indien



V.l.n.r. Hans Eenhoorn, Arie Buijtendijk, Stan Jesmiatka, Frits Barneveld Binkhuysen en Henk Schrier.

nodig de bestuursbijeenkomsten een beetje bij. Arie's ongeëvenaarde onderkoelde humor m.b.t. de Vlamingen kwam helaas niet in de notulen, maar blijft wel in mijn gedachten. De organisatie van onze Fly-Ins zijn natuurlijk een essentieel onderdeel van het bestuurswerk. Hier mogen de participerende echtgenotes wel in het bijzonder en met name genoemd worden. Wat was Stan zonder zijn Matty bij de verschillende Fly-Ins op Midden Zeeland? Arie en Christien die de Fly-In 2008 in Den Helder organiseerden en opluisterden met een onverwacht bezoek aan ons vlaggenschip van de Koninklijke Marine De Zeven Provinciën. Liora die ons vergezelde op onze testreis naar Texel en een heus IFFR-lied schreef. Een lied dat de daaropvolgende jaren een vast onderdeel vormde van het galadiner. Monique die zich opwierp te helpen bij de Fly-In Hilversum/Amersfoort en het gehele programma op een fantastische wijze voor haar rekening nam. En dan Egide. Een Vlaams wonder. Egide was de derde voorzitter waar ik mee mocht samenwerken. Zoals Stan altijd overal aanwezig was, was Egide de drijvende kracht in Vlaanderen. Geen Fly-In in België of Egide speelde de hoofdrol en regelde het geheel op zijn eigen wijze vergezeld door zijn Mia. Fly-Ins naar Grimbergen, Yper en Spa, inclusief raceauto's en pitspoezen. Voor Egide is niets te gek. Geen vliegen-



Links Karel en rechts Stan met de charter van de IFFR Benelux.

de Vlaamse Rotarian of hij/zij kon een telefoontje van Egide verwachten. Met het voorzitterschap van Egide verschoof ook de bestuurscultuur richting het zuiden. Gelukkig was ik enigszins vertrouwd met de Vlaamse cul-

tuur en gewoonten met haar eigen charmes en eigenaardigheden. Op mijn bestuursperiode kijk ik terug met warme herinneringen aan een mooie club met fijne collegiale bestuursleden en bijzon-

dere voorzitters. Het waren mooie jaren waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van onze dierbare vrienden Stan en Karel.

*Frits Barneveld Binkhuysen*

## Hans Eenhoorn

In 2001 zat ik aan de bar van onze vliegclub met Stan Jesmiatka. Hij vertelde me iets over IFFR en als iemand je ergens voor kon enthousiasmeren was het wel Stan. Hij kon me dus meteen als lid noteren (en geen moment spijt gehad!). Stan was oprichter en voorzitter van de Benelux-sectie en in 2002 vroeg hij me of ik hem niet wat wilde assisteren met wat administratieve werkzaamheden. Tot

mijn verbazing bleek ik ineens secretaris te zijn. In 2009 werd ik als secretaris opgevolgd door Frits Barneveld Binkhuysen, maar bleef in het bestuur tot de nieuwjaarsbrunch in januari II. op EHBD, waar voorzitter Egide de aftredende bestuursleden verraste met een fles champagne. De samenwerking in het bestuur was altijd hoogst plezierig; botsingen tussen de noordelijke en



zuidelijke Nederlanden waren zeer zeldzaam! De bestuursvergaderingen droegen steeds bij tot het verhogen van de vliegvaardigheid; immers ze werden steeds gehouden op verschillende locaties, maar wel steeds op een vliegveld. Ik herinner me een vergadering op EBAW die per auto moest worden bezocht, aangezien de crosswind alle limieten teboven ging. De enige landing van die dag in Antwerpen werd gemaakt door ons bestuurslid Wilfried Lemmers!

Hoogtepunten in al die jaren de organisatie van de Fly-Ins en uiteraard het bezoeken daarvan. De vele contacten (ook in het buitenland) en vriendschappen daar opgedaan blijf ik als het belangrijkste aspect van IFFR zien. Het was een geweldige tijd!!

*Hans Eenhoorn*

## Peter Geysen

Na 17 jaren met heel veel plezier gevlogen te hebben, moet ik er helaas mee stoppen. Mijn gehoor laat het steeds verder afweten en daarnaast gaat mijn reactievermogen achteruit. Al met al niet goed voor de vliegveiligheid. Ik zeg dan ook hierbij mijn lidmaatschap van de IFFR Benelux op. Hoe lang ik lid ben van de IFFR weet ik niet meer precies, maar hiervan hebben Conny en ik heel veel plezier gehad. Via Stan en Matty zijn wij bij de IFFR terecht gekomen. Wat een leuke club. Wel de goeie sfeer en niveau van een serviceclub maar geen verplichtingen. Ook de Europese contacten



*Samen met rechts Stan Jesmiatka en links Hans Eenhoorn voor de PH-HLF.*

maakten het altijd weer spannend. Heel veel leuke weekends met gezellige mensen. Bestuurlijk heb ik niet zoveel gedaan, wel wat uitvoerend werk en meegedacht met het maken van plannen voor de jaarlijkse bijeenkomsten. We zullen het zeker missen. Mocht er aanleiding voor zijn, dan zullen we zeker een keer aankloppen om aan een bijeenkomst mee te doen. Wij danken iedereen voor alle vriendschap en gezelligheid. Iedereen veel fijne vliegreizen gewenst met veel veilige landingen.

*Beste groet, Peter*

# IFFR Meeting Benelux section

## EBOS van 26 t/m 28 mei 2017



V.l.n.r. Nathalie Chudiak, Egide van Dingenen en Svend Andersen voor de door Kris de Keyser ontworpen banner. Ook de vaantjes zijn conform dit ontwerp.

**Op vrijdag 26 mei arriveerden de deelnemers uit de Benelux, Engeland, Schotland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland al of niet per vliegtuig op airport Oostende.**

Hartelijk welkom geheten door president Huub van Heur en na een goede lunch op het vliegveld, vertrok men per bus naar het "museum van de zee" in Middelkerke. Dit museum gaf een mooi beeld over het ontstaan van strand- en kustvakanties in België.



Bovenstaande foto uit het museum geeft een indruk van de badkledij toen en nu. Onderstaand een avondimpressie van het hotel.



Hierna vertrok men naar het hotel "Thermae Palace" te Oostende.

Dit mooie hotel in "art deco" stijl gebouwd en in 1933 en geopend door koning Albert I was toen het summum van luxe en vakantie vieren aan zee. Het is opgezet als een spa resort met diverse baden, massages etc.

Dit grote hotel staat nu als bouwwerk op de monumentenlijst. Mede door het bezoek aan het museum in Middelkerke kan men zich een voorstelling maken over de teloorgang van "ons" hotel. Toen in al zijn glorie en nu straalt het vergane glorie uit, maar het is nog altijd mooi gelegen aan het strand.

's Avonds hebben we allen informeel gedineerd en het was gezellig.

### Zaterdag 27 mei

Een hele zonnige en boeiende dag. Allereerst bezochten wij fort Napoleon. Dit fort in opdracht van Napoleon gebouwd in pentagonale stijl heeft nooit dienst gedaan als verdedigingsbolwerk. In 1814 is het fort klaar gekomen en deed even dienst als wapenopslag en onderkomen van de fransen, doch in dat jaar was ook de val van Napoleon.

De Duitsers hebben het in de eerste- en tweede wereldoorlog bezet en diende het meer als verblijfplaats. Na de oorlog raakte

het fort in verval en in 1992 is een stichting opgericht die de restauratie ter hand nam met een mooi resultaat zoals we hebben kunnen zien. Het restaurant is aanbevelingswaardig.

Na de middag werden wij met een veerpontje overgezet naar de andere kant van de haven (centrum), waar wij de schepen konden bewonderen in het kader van "Oostende voor anker".



Gezien het gezelschap zich versnipperde, hebben wij ons allen weer getroffen op het gala diner. Iedereen was op en top opgedoft in smoking en de schotten in hun smoking rokjes. President Huub opende na het voorgerecht de speeches en heette iedereen welkom en in het bij-

*Bovenstaande foto met een van de demonstraties in de haven en onderstaand een plattegrond van het fort.*





zonder de world president Svend. Ook Egide kreeg veel lof voor het organiseren van deze mooie Fly In en zijn vrouw Mia werd in de bloemetjes gezet. Ook de rest van het bestuur kreeg dank omdat ze ieder op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de organisatie. De world president kreeg een vaantje overhandigd van de IFFR section Benelux. Hierna kreeg world president Svend het woord

en prees ons voor deze leuke Fly In. Hij overhandigde twee vaantjes, een van de IFFR en een van zijn rotaryclub Vejle Syd. Ook nodigde hij ons uit om naar hun Fly In Finland te komen van 10-13 augustus in Turku Finland. Peter Jude, chairman UK, nodigde ons uit in Chester van 14-16 juli. Nadat Angus Clark vertelde dat men hem tussen de wassen beelden in Middelkerke niet herkend had, werd het diner voortgezet onder genot van een heerlijk glas wijn.

*Bovenstaande goepsfoto werd genomen op de trap van het hotel. Hieronder zien we twee foto's van het galadiner: Huub dankt de echtgenotes van de organisatoren Mia en Luciana en verder zien we een beeld van de eetzaal.*



Zondag 29 mei bracht de bus iedereen weer terug naar het vliegveld, behalve degenen die met de auto waren gekomen of per lijndienst (uit Engeland).

*Huub vn Heur*

*Rechts een van de demonstraties in de haven.*

*Foto's van Huub van Heur en Nathalie Chudiak*



# IFFR Meet & Greet EHSE

Gedurende de Classic Cars & Aeroplanes Fly-In op 17 juni op vliegveld Seppe werd onze eerste IFFR M&G gehouden.

Zoals uit de foto's blijkt, was het een mooie zonnige dag, die goed bezocht werd, doch niet te druk was.

Ook waren er een zestal IFFR leden aanwezig. Egide en Gust waren met het vliegtuig gekomen uit EBZW. Hans en Ted vlogen vanuit EHMZ. De voorzitter en secretaris kwamen laag vliegend met de auto.

Aan opvolgers heeft de voorzitter al gedacht door zijn twee kleinzonen mee te nemen, die nu al erg enthousiast zijn.

Na een drankje bij de vliegclub en een goede lunch in restaurant De Cockpit van het vliegveld wer-

den de oude auto's en vliegtuigen bewonderd. Zoveel oldtimers zie je niet vaak bij elkaar.

Veel kraampjes met allerhand spulletjes en een flink aantal gelegenheden om de inwendige mens van een hapje en met name drankje te voorzien. Erg leuk.

Tussen het landen door (waarvoor het vliegveld tweemaal een half uur gesloten was) waren er autoraces met grote vrachtauto's en vintage raceauto's op de runway.

Er hing een leuk nostalgisch sfeertje en alles verliep gemeedelijk. Regelmatig zag men oude (en nieuwe) vliegtuigen een rondje vliegen.

Al met al voor herhaling vatbaar.

*Huub van Heur, Nathalie Chudiak*



*De groep voor de Vliegclub Seppe, aan de lunch in de Cockpit en op de Fly In. Foto's van Huub van Heur en Jos Wery (vliegtuigen).*



## Lezing over de Flying Rotarians door uw voorzitter in zijn RC Leudal te Haelen 8 maart 2017.

Onder aanwezigheid van past president Egide van Dingenen en bestuurslid Gust Witvrouwen, hield onze "president" een lezing over de IFFR, na eerst een introductie te hebben gegeven over zijn hobby vliegen.

Sinds 22 januari is rotarian Huub van Heur president of the IFFR section Benelux.

De Flying Rotarians zijn verenigd in de IFFR, (international fellowship of flying rotarians) en hebben de goedkeuring nodig van Rotary International (RI). Opgericht in 1965 te Seattle zijn ze nu wereldwijd vertegenwoordigd in 20 sections (landen) met meer dan 1000 leden.

Er zijn vier regions: Amerika, Europa, Australië en de rest van de wereld. De region Europa bestaat uit een tiental landen (sections) met een IFFR club te

weten: Benelux, Oostenrijk/Duitsland, United Kingdom, Italië, Portugal, Zwitserland, Frankrijk, Scandinavië met Finland en Denemarken.

De bestuur van deze organisatie wereldwijd is als volgt: Een president (world president Svend Andersen, voor twee jaar gekozen), vier vicepresidenten, ieder hebben een region (Amerika, Europa (de zwitser Thomas Morf) Australië en de rest van de wereld), een secretaris (world secretary: Ian Kerr), een penningmeester, een inkomende president en een past president, alle presidenten/voorzitters van de sections (landen) en een international webmaster.

RI is niet verantwoordelijk voor deze fellowships en staat los van de rotary organisatie.

Behalve de IFFR zijn er in de Benelux meer dan zestien fellowships, o.a voor

radio-amateurs, fietsers, golfers, caravanners, klassieke auto's, gourmets, motoren, varen, skieën, postzegelverzamelaars enz...

De section Benelux organiseert jaarlijks een Fly In die een weekend duurt en dit jaar gepland is op 26, 27 en 28 mei in Oostende. Uit veel Europese landen komt men hier naar toe gevlogen en is het hoogtepunt van onze organisatie. Tevens nodigt de voorzitter de RC Leudal uit om deel te nemen aan deze Fly In.

Ook andere landen organiseren Fly In's die te zien zijn op [www.iffro.org](http://www.iffro.org). De IFFR section Benelux heeft een viertal bestuursvergaderingen per jaar, een nieuwjaarsreceptie, een Fly In en een tweetal "meet and greets" op een Benelux vliegveld.

Ook geven zij gemiddeld een drietal newsletters uit per jaar.